

NYHETER

Det nya coronaviruset.

Viktor sjuk i covid-19 – nekades provtagning

Viktor Andersson i Skövde blev sjuk efter att ha varit utomlands och ringde sjukvården för rådgivning. Rådet han fick: stanna hemma och vila eller höra av sig till sin vårdcentral.

– Det var ju tur att jag inte kände mig bättre och bestämde mig för att gå och handla, säger Viktor Andersson som nu har bekräftats smittad med nya coronaviruset.

● Efter att ha flugit från Amsterdam, mellanlandat i Köpenhamn och kommit hem till Skövde klockan 2 på natten, tyckte Viktor Andersson till en början att det inte var så konstigt att han var hängig och trött på jobbet dagen efter.

Men en kraftig torrhosta, allmän sjukdomskänsla och lite ledvärk tillsammans med vetskapen att han var nyligen hemkommen efter en utlandsresa gjorde att han misstänkte att han smittats av nya coronaviruset och insjuknat i sjukdomen covid-19.

När febern steg till 40 grader gjorde Viktor Andersson som rekommendationerna från Folkhälso-

myndigheten lyder: Ringde 1177 Vårdguiden för rådgivning.

– Det blev lite av en återvändsgränd. De sa att eftersom jag varit i Amsterdam och inte i något av riskområdena så skulle jag bara stanna hemma och låta det gå över. Jag kände ändå att jag ville prata med någon annan och ringde infektionsmottagningen i Skövde och de hänvisade mig till min vårdcentral, säger Viktor Andersson, och tillägger:

– Jag tyckte där och då att det var konstigt. Men jag förstår också att det arbetar vanliga människor där som bara följer rekommendationer som de får uppifrån.

Han ringde även till sin lokala vårdcentral och bad om att få ett vanligt influensaprov åtminstone.

– Jag tänkte då att om jag får ta ett sådant prov och det visar sig vara positivt, då kan jag ju utesluta corona i alla fall. Men de tyckte inte att det var nödvändigt.

Viktor Anderssons mamma arbetar på sjukhuset i Karlstad. Efter samtal med henne bestämde han sig för att sätta sig i bilen och köra de 17

milen till Karlstad från Skövde för att ta ett test på Karlstad sjukhus infektionsavdelning.

– Då fick jag köra upp på en parkering och ställa mig med bilen. Sen kom det ut en sköterska i full skyddsmundering och tog ett topsprov i näsan på mig. Hela proceduren tog ungefär en minut. Sedan skulle de ringa dagen efter och berätta om jag hade viruset eller inte. Och det hade jag ju, säger Viktor Andersson.

De vidare direktiven från sjukvården är nu att han ska hålla sig hemma tills han är helt symtomfri. Han hoppas att han ska vara helt återställd redan om ett par dagar.

– Sen ska de göra ett test på mig och om det är negativt så kommer jag får göra ett till test minst 24 timmar senare. Och då måste det också vara negativt innan jag friskförklaras.

Christer Printz, chefsläkare på Skaraborgs sjukhus, säger att de följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten: personer som uppvisar symtom och har varit i ett smittdrabbat område ska få ett test.



Viktor Andersson i Skövde har blivit sjuk i covid-19. Foto: Privat

Fakta. Antal fall i Sverige

Sammanlagt har 260 personer i Sverige bekräftats smittade av coronaviruset:

Region Stockholm	147
Västra Götaland	33
Region Skåne	22
Region Värmland	21
Region Jönköping	10
Region Uppsala	9
Region Västerbotten	5
Region Halland	5
Region Örebro län	4
Region Gävleborg	2
Region Sörmland	1
Region Norrbotten	1

Källa: Folkhälsomyndigheten, uppdaterad klockan 19 den 9 mars 2020, TT

– Har man bara symtom och inte har varit i ett av de smittdrabbade områdena så får man inte en provtagning. Det skulle innebära att vi testar alla möjliga med förkylningssymtom, det blir jättesvårt och dessutom kostar varje test 800 kronor, säger Christer Printz.

Han tycker dock att det kan finnas anledning för Folkhälsomyndigheten att se över sina rekommendationer och ändra dem så att fler kan få ta prov.

– Man kanske behöver vara mer frikostig med provtagning och testa alla personer som varit utomlands. Den här patienten passerade till exempel en flygplats där alla möjliga personer kan finnas, säger Christer Printz.

Viktor Andersson är glad att han stod på sig och såg till att bli testad för corona.

– Annars kanske jag hade blivit lite bättre, men inte helt symtomfri och gått till affären och handlat till exempel.

Han tycker att situationen är värst för hans föräldrar, som han har umgåtts mycket med under sitt sjukdomsförlopp.

– De måste vara hemma två veckor efter att jag blivit helt symtomfri. Så det kan ju bli tre veckor sammanlagt för dem hemma, säger Andersson och tillägger att de åtminstone får vara hemma med bibehållen lön.

Alexandra Carlsson Tenitskaja
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se

S:t Görans sjukhus i stabsläge – en inlagd patient smittad

En patient på S:t Görans sjukhus har konstaterats smittad av nya coronaviruset.

Personen ska inte ha vistats i riskområde eller haft kontakt med konstaterat smittade personer. Drygt 20 anställda har tagits ur tjänst.

– Det skulle kunna tyda på att vi har fått smittan i landet, det första fallet av inhemsk smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

● En patient som vårdats på S:t Görans sjukhus i Stockholm har diagnostiserats med det nya coronaviruset. Ytterligare en patient har initialt testat positivt för viruset, men provresultatet är ännu inte bekräftat.

– De här analyserna är oerhört känsliga. Med tanke på situationen är det bättre att fälla än att fria, säger chefläkare Christian Kylander.

Sjukhuset har därför i sin bedömning agerat som om båda patienterna har smittats med det nya coronaviruset och tagit all personal som varit i kontakt med dem ur tjänst, enligt Christian Kylander.

Patienterna ska inte ha någon koppling till varandra och har vårdats på olika avdelningar på sjukhuset. "Ingen av patienterna har känd resa till något riskområde eller kon-



En patient vid S:t Görans sjukhus har visat sig vara smittad av det nya coronaviruset. Foto: Pontus Lundahl/TT

takt med personer som är konstaterat smittade", skriver S:t Görans sjukhus i ett pressmeddelande.

Sjukhuset har nu gått upp i stabsläge men är öppet som vanligt.

– Detta är en situation som vi är förberedda på. Vi arbetar nu brett, i samarbete med resurser från Smittskydd Stockholm, för att identifiera medarbetare och andra personer som eventuellt kan ha varit i nära kontakt, och stötta dem. Vårt fokus nu är att fortsätta bedriva vården på sjukhuset med hög säkerhet och medvetenhet, och fortsätta vara uppmärksamma på och följa instruktioner från Smittskydd för att förhindra spridning av covid-19, säger Peter Holm, vd för Capio S:t

Görans Sjukhus i pressmeddelandet.

– Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienterna har haft kontakt med för att avgöra behov av provtagning, isolering och andra åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, i en kommentar.

Sjukhusets sammanställning över hur många som varit i kontakt med personen pågår och man kan ännu inte säga hur många personer det rör sig om, enligt presstjänsten.

Marijana Dragic
marijana.dragic@dn.se

Sjukhusen saknar utbildad personal

På hälften av alla svenska sjukhus har mindre än hälften av personalen rätt utbildning för att hand om patienter som smittats av det nya coronaviruset. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av situationen på 71 sjukhus över hela landet.

● I slutet av februari begärde Socialstyrelsen in information från landets regioner om den svenska beredskapen för det nya coronaviruset. Stora delar av resultatet är hemligstämplat, men i går lade myndigheten fram en sammanfattande nationell lägesbild. Av den framgår att en av de allvarigaste bristerna är träning och övning för att ta hand om de smittade. "På drygt hälften av inventerade sjukhusen har färre än hälften av relevant personal genomgått träning och övat omhändertagande av patienter", skriver Socialstyrelsen.

Analysen lades fram samtidigt som S:t Görans sjukhus i Stockholm tvingades ta 20-talet anställda ur tjänst sedan de kommit i kontakt med smittade.

Enligt analysen påverkar bristerna patienternas hela vårdkedja.

Redan vid de första akuta bedömningarna av covid-19 så saknar många sjukhus träning och övning. Inte heller är man tillräckligt förberedd för isoleringsvård av pa-

tienter som är bekräftat insjuknade i covid-19. För de patienter som behöver intensivvård på en isoleringsenhet brister det också i utbildning och övning på sjukhusen.

Socialstyrelsen beslutade därför på måndagen att stötta regionerna.

– Vi ger Karolinska institutet i uppdrag att träna och öva personal för omhändertagande av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19, säger krisberedskapschef Johanna Sandwall vid Socialstyrelsen.

Huvuddelen av Sveriges regioner har dessutom "rapporterat om brist eller risk för brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmateriel". Socialstyrelsens inventering visar att materielen räcker till 5806 diagnosbesök samt 1444 vårddygn. Det betyder att med en genomsnittlig vårdtid på två veckor räcker materielen till att vårda cirka 100 patienter i Sverige.

Siffran 1400 vårddygn angavs redan i början av coronautbrottet, men läget har alltså inte förbättrats när det gäller materiel. Därför ska Socialstyrelsen nu börja samordna inköp av skyddsutrustning och material för provtagning.

Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se